

Lezing: Eefde, kroniek van een verknipt dorp

Op woensdag 11 oktober organiseert Gilde Zutphen de lezing:

Eefde, kroniek van een verknipt dorp

Spreker is de heer **Johan te Linde**, coördinator van de redactiegroep van het boek over Eefde, "verknipt dorp" dat in 2015 verscheen.

De heer te Linde laat zien hoe Eefde oorspronkelijk een idyllisch onderdeel was van "de elf marken", landbouwgemeenschappen noordelijk en oostelijk van Zutphen. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de Hottingerkaart uit 1779 van de omgeving van Zutphen. De aanleg van (spoor) wegen, en het Twenthe Kanaal, ongeveer vanaf 1830, "verknipte" als het ware het dorp. Spreker zal ingaan op de invloed die deze wijzigingen hadden op wonen, werken en leven in Eefde. Ook de nauwe verbondenheid van Eefde en Zutphen zal de inleider in zijn PowerPointpresentatie met tal van foto's illustreren.

Locatie: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.

Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage.



Gilde Zutphen start twee nieuwe wandelgroepen

Wandelgroep 1 (7 - 10 km)

- De groep wandelt 1x per 2 weken op woensdagmorgen
- Men bereidt beurtelings de wandelroute voor
- Men gaat met gedeelde auto of openbaar vervoer naar het begin van de route
- Om 09.00 uur is het verzamelen en gaat men op pad
- Er is geen vaste eindtijd, dit hangt af van de route, de afstand tot de route, het weer en het tempo van de groep.

Wandelgroep 2 (8-10 km)

- Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.
- Lengte van de wandeling 8 - 10 km. met onderweg 1 korte stop.
- Wandeling gaat door tenzij het noodweer is
- Communicatie via de groeps-app.
- Met de auto naar vertrekpunt of wandelend vanaf Zutphen

Voor meer informatie en aanmelding zie onze [website](#).

Andere activiteiten van het Gilde waar nog enkele plekken vrij zijn:

Cursus **Spaans**

Beginnerscursus **tekenen**

Meldt u zich aan via onze [website](#) of per **e-mail**

Seniorenbeurs in de Hanzehal

Gilde Zutphen presenteert zich op **55+ 4 daagse** in Zutphen.

55+ 4 daagse 

**18 T/M 21 OKTOBER 2017
HANZEHAL ZUTPHEN**

De 55 Plus 4 Daagse is onderverdeeld in de volgende thema's;

- Wonen en leven; Alles op het gebied van interieur, huis, tuin en onderhoud.
- Reizen; Verschillende reizen en uitjes in binnen- en buitenland.
- Mode en beauty; Trendy kleding en persoonlijke verzorging.
- Gezondheid én beweging; Gezond eten en drinken, verantwoord bewegen en sporten.
- Hobby en creativiteit; Demonstraties, gereedschappen, materialen, workshops en volop tips.
- Informatieplein; Non-profit instellingen presenteren zich en geven advies.
- Proefplein; Pure verwenning van heerlijke hapjes en drankjes.

Locatie: Hanzehal, Fanny Blankers-Koenweg

Openingstijden 10.00 uur – 17.00 uur (wo,do,vr,za)

U komt toch ook?

12½ jarig jubileum Fietsgroep3

Een verslag van Ans Hoedeman

In 2004 kocht ik een huis in Zutphen. Na verbouwing en verhuizing, ging ik eens op zoek, naar wat Zutphen mij te bieden had. Ik stuitte al snel op "Het Gilde". Dat is een organisatie van vrijwilligers, die belangeloos, hun kennis en ervaringen met anderen delen op velerlei gebied. Zo sloot ik mij al snel aan bij: Lezen, schrijven, Engelse les, wandelen en ook fietsen. Er is net een nieuwe fietsgroep gestart onder leiding van Annette en Siny. Iedere donderdag om de veertien dagen fietsen wij in en rondom Zutphen.

Ik houd van fietsen en met elkaar is het nog leuker. Om de beurt wordt er een fietstocht uitgezet van ongeveer 40 kilometer. Annette houdt alles goed bij.

Zij maakt de lijst op met data wie wanneer aan de beurt is om een tocht uit te zetten. Kan je niet op dat moment, dan moet er onderling geruild worden.

Voor onderweg nemen wij brood en drinken mee. Wij nuttigen dat op een mooie plek in bos of veld. Meestal doen wij ook een horecagelegenheid aan voor koffie of thee.

Dit jaar bestaat de groep twaalf en een half jaar. We hebben al twee keer eerder een jubileum gehad. Meestal gaan we dan ergens uitgebreid lunchen. Nu is er iets speciaals te vieren. Wat gaan we doen? Wij roepen een feestcommissie in het leven. Ondergetekende neem daarin plaats, met nog drie anderen. Uiteindelijk kiezen we voor een fietstocht naar Lochem en gaan binnen midgetgolven. In ons kikkerlandje kan het weer verrassend zijn, zoals men weet.



We ontvangen de groep bij de nieuwe waterpartij vlakbij C&A en starten met een glaasje kruidenbitter, slagroomsoesjes en mini-tompoesjes. De fietsen worden versierd met vlaggetjes en een ieder krijgt een gekleurd zadeldekje. Het is prachtig weer en de stemming zit er goed in. Bij de uitspanning worden we ontvangen met koffie en krentenwegge. Er worden groepen gevormd: twee van vier en een van vijf dames. Ik zit in die van vijf. Dus dat is wachten geblazen en ik denk dat ik dat meditatief ga doen: kijken en luisteren. Al snel wordt er van alles geroepen. Ik vraag aan de balie een stuk papier en een pen en ga haiku's maken over wat ik zie

en hoor. Een haiku is een dichtvorm van 5-7-5 lettergrepen. Iedereen vraagt zich af, wat ik aan het doen ben. Tijdens het boerenbuffet draag ik ze voor.

Ik wil jullie enkele haiku's niet onthouden:

- Leg neer die ballen...in een klap door het gaatje...de baan moet geveegd.
- Na 6 telt men 7...dan heb je de slag niet mee...bal wil niet omhoog.
- Tien is te moeilijk...hier krijgt ieder een zeven...het hangt te hoog.
- Dertien doet niet mee...geluk is voor de dommen...door naar andere kans.
- Waarom gaat het niet...de bal gaat zijn eigen gang...we stralen hem in.
- Probeer het nog eens...dan nemen we toch een neut...of geef me een peuk.
- We moeten streng zijn...frustrerend naar de laatste...eten gaat soepel.

Het was een zeer geslaagde gezellige dag en we fietsen huiswaarts.

Wilt u het Gilde steunen? U bent al donateur voor € 15,00 per jaar (meer overmaken mag natuurlijk ook). Donaties kunt u overmaken op: IBAN-nummer NL 19 RABO 0376 7658 52 t.n.v. Stichting Gilde Zutphen te Zutphen. Wij verzoeken u om bij de overboeking uw woonadres of mailadres te vermelden.