



## Nieuwsbrief november 2020

### Corona en het Gilde

Na de afgelopen zomer leek het er op dat we als Gilde weer redelijk van start konden gaan, en dat deden we ook met allerlei activiteiten. Helaas was de ontwikkeling van het virus echter zodanig dat we toch weer moesten stoppen.

Voor groepsactiviteiten kwam er een lichtpuntje toen we na een aanvankelijke stop toch weer konden doorgaan, omdat het DWK-gebouw weer open kon gaan, met beperking van horeca activiteiten. Dit was mogelijk door de installatie van een nieuw ventilatiesysteem.

Ook dit was echter van korte duur, nadat premier Rutte afgelopen dinsdag een uitgebreidere stop afkondigde van minimaal 2 weken, waaronder ook de buurthuizen vielen. Tevens werd iedereen dringend verzocht om voorlopig alleen daar naar toe te gaan waar het echt nodig was.

Deze laatste maatregelen hebben het Gilde-bestuur doen besluiten om voorlopig alle activiteiten van het Gilde stil te leggen tot eind dit jaar. Alleen de 1 op 1 begeleidingsactiviteiten bij Taalcoaches en Coach4you kunnen doorgaan, de rest maakt even pas op de plaats.

Begin december gaan we ons opnieuw op de situatie beraden. We spreken de hoop uit dat we in het nieuwe jaar weer gezond van start kunnen gaan.

### Het Technasium in Zutphen zoekt vrijwilligers

Van het **Technasium** in Zutphen kregen we de volgende e-mail, die we graag onder uw aandacht brengen:

*Het Technasium van het Eligant/Stedelijk/Baudartius is dringend op zoek naar vrijwilligers met een technische achtergrond. Het gaat hierbij om ondersteuning in onze eenvoudige werkplaats waarbij vooral hout en kunststof worden bewerkt voor hun opdrachten. De leerlingen werken daarbij aan praktijk-realistische opdrachten. Kunnen werken met eenvoudige elektrische gereedschappen is wel van belang en daarbij oog hebben voor de veiligheid van de leerling en de directe omgeving.*

*De tijden zijn maandag, dinsdag, donderdag; de middagen  
De woensdag en vrijdag; hele dag*

*Zijn er leden van het Gilde die het fijn vinden om met jeugd te werken en ook techniekonderwijs willen ondersteunen?*

*Die zou ik graag willen uitnodigen contact met mij op te nemen.*

*Henry Brinkman, docent*

*0620871690 [henry.brinkman@achterhoekvo.nl](mailto:henry.brinkman@achterhoekvo.nl)*



Technasium

Als er dus iemand onder u is, die interesse heeft, neem contact op met de heer Brinkman.

### Een overpeinzing van Cees de Boer

We leven in bijzondere tijden. Angst voor besmetting met corona blijft, dus zoeken we de grote groepen niet op, geen terras of restaurant. Eenzaamheid ligt op de loer, dus kijken we naar alternatieven om onze sociale contacten te onderhouden, toch maar met z'n vieren hardlopen of wandelen (nu even maar met z'n tweeën), en naar een museum (nu ook even niet), wel thuis samen eten, maar op gepaste afstand, wat vaker de telefoon en een praatje op straat.

Bovenstaande geldt in nog sterkere mate voor de asielzoekers, waarvoor de verschillende taalclubjes, waaronder het Gilde / Praathuis al ruim een half jaar niet toegankelijk zijn. Individueel zijn er gelukkig wel een aantal mensen die met taalvragers bij elkaar komen, maar dat geldt niet voor iedereen.

Ook het Gilde / Powercafé moest helaas stoppen, evenals uitstel van de serie Gilde / Powerworkshops in het voorjaar. Uit de reacties van potentiële deelnemers aan het Powercafé en de Power workshops blijkt dat men graag weer met elkaar wil ondernemen.

Corona, hoe vervelend ook, stimuleert ook een creatieve blik en aanpak. Hoe kunnen we aangepast en wellicht op een andere manier het gesprek met elkaar voeren en sociale contacten onderhouden? Minipower-workshops op locatie, in de natuur, in de buurt, op straat, via Zoom?

Wat ikzelf doe is ook vaker die uitgestelde onderhoudsklus doen, die fietstocht maken of gewoon samen een wandeling in de bossen of langs de Berkel of IJssel. En met de fitclub van Hanzesport komen we toch bij elkaar in het bos in groepjes van 4 (nu even 2).

En wat mij ook wel intrigeert zijn de publieke discussies over een andere samenleving – de inzet op meer saamhorigheid en meer coöperatie, een andere economie – met minder marktwerking en meer gericht op duurzaamheid, en de rol van 'nieuwe' technologie is ons huidige tijdsgewricht.

Zo is er ook de Gilde groep over Mens, techniek en samenleving, ofwel hoe begrijpen wij de snelle veranderingen om ons heen en in ons eigen dagelijks leven. Daarin passen veel onderwerpen en dingen die we dagelijks tegenkomen. Helaas ligt deze groep stil, maar we blijven doorontwikkelen in afwachting van het moment dat we, rekening houdend met corona, weer meer vrijheden kunnen veroorloven.

Kortom, naast alle somberheid, onheil en angst zijn er ook de triggers om 'nieuwe' dingen op te pakken en sommige zaken anders aan te pakken. Wie voelt zich uitgedaagd, ik ben benieuwd!

### Fietsgroepen, een verslag van Alie Vrugink

#### HOE VERGING HET DE 8 FIETSGROEPEN VAN HET GILDE DEZE CORONA ZOMER?

We hadden nog nauwelijks gefietst dit jaar toen de eerste (intelligente) lockdown van kracht werd, die al snel werd verlengd tot 1 juni. Alle groepsactiviteiten van het Gilde werden stilgelegd.

In de loop van mei werd het ons, de coördinatoren van de fietsgroepen, duidelijk dat de regels verruimd zouden worden. We gingen ons voorbereiden op een herstart per 1 juni. Onder welke condities zouden we kunnen fietsen?

We kwamen uit op drie hoofdregels: de 1,5 m. afstand, opsplitsing van de groep bij meer dan 8 deelnemers en horeca reserveren. Dat zou dus te doen moeten zijn. Deze regels hebben we het hele fietsseizoen aangehouden.

We kregen van het Gilde het sein dat we per 1 juni mochten starten. Een telefonisch rondje coördinatoren leerde mij dat 6 van de 8 groepen zouden starten. Twee coördinatoren durfden het nog niet aan en dat was prima. Ze startten wat verderop in het seizoen.

De eerste reacties waren heerlijk, heel vertrouwd, zoals vanouds. Kort daarop volgde de pech van temperaturen boven de 30 graden en daarna veel regen. Dan fietst een enkele groep nog; de rest blijft thuis. Zo gebeurde het dat de groepen pas laat in het seizoen écht aan het fietsen kwamen. Dat gebeurde grootscheeps, over het algemeen met veel deelnemers en met meer kilometers draaien dan eigenlijk de bedoeling was. Het kon allemaal, men was enthousiast; heb vaak gehoord dat het weer een prachtige tocht was. Helaas was dit van korte duur omdat opnieuw de groepsactiviteiten stopgezet moesten worden en wel per half oktober. Normaal wordt er na een korte pauze doorgefietst, al naar gelang het weer.

De beide fietsgroepen die nog maar kort bestaan lieten hun rommelige eerste fase achter zich en kwamen op dreuf. Het werd boosten en dat gaven ze niet uit handen! De normale fietsfrequentie is 1x per 14 dagen, 1 groep 1x per 3 weken en 1 groep elke week. De fietsgroep kan daar zelf over beslissen. Elke fietsgroep heeft zijn eigen cultuur. En ja, die 1,5 meter afstand bleek nogal cultuur gebonden te zijn. De ene groep was er goed mee bezig; de andere gaf daar een minder ruimtelijke draai aan. Idem de opsplitsing bij meer dan 8 deelnemers. De horeca werd na aanvankelijk optimisme van zelf koffie en brood meenemen, een koffie plus. In het algemeen: men was bezig met de corona regels en men hield meer afstand. De cultuurvariatie daarin vond ik terug bij de coördinatoren.

Voor de coördinatoren was het een zwaar jaar. De cultuur van de groep, hun eigen visie, steeds weer herstarten eerst door corona, toen door het weer en nu weer stoppen door corona. Het was een klus. Zij hebben hun fietsgroep er doorheen geloodst. Perfect.



#### Quarantaine

Ik zit stil voor het glas  
te staren naar een wereld  
die ooit anders was

Tegelijkertijd zie ik de bomen,  
de vogels in de lucht en 't groene gras  
zij weten nergens van  
dus ook niet hoe 't vroeger was

Ik hoor de vogels fluiten  
oh ik wil ook naar buiten...  
Stil voor 't glas  
zie ik mijn land  
Opzij – nee, niet meer hand in hand

De scholen en de kroegen dicht  
Beschermd gezicht  
De stad lijkt één gemaskerd bal  
maar 't is geen feest  
onzichtb're vijand – overal  
en melden waar je bent geweest

Ik verlang naar hoe 't vroeger was  
Een vol terras  
en volop kinderen in de klas

Stil voor 't glas mis ik contact  
verlang naar iemand  
die me pakt  
Gewoon gezellig, blij –  
Warm, vrolijk en dichtbij  
weer mogen kussen

Gewoon even die hand  
Zo troostend op mijn arm, mijn wang  
Nee, doe maar niet – ik ben te bang...  
'k Laat me op afstand sussen

Merken de bomen, en de vogels,  
en de lucht en 't groene gras  
dat ook - dat wat veranderd is...  
dat wat ik mis  
dat wat ooit was...

Stip ter Laan